

- OVERTURE - 1min17

[Op een trap, met verrekijker, achter het orkest de zaal in kijken. Daarna steeds verder naar voren toe lopen - naar het publiek kijken door de verrekijker - wat afval opruimen met de knijper - spierballen check met mensen uit het publiek - af en toe een slokje rum drinken uit het flesje.]

DEEL 1 [verteller staat voor het orkest]

Zó! Hallo! Schip Ahoy Piraatjes! Goedemiddag. Hier ben ik dan, aangekomen in - naam van stad/dorp -. Ik heb net al goed in de zaal gekeken en heb goede moed want ik heb al wat potentiële 'klimaat-piraten' gezien hier! Ja, je hoort het goed; 'klimaat-piraten'! Niet in de zin van goede 'rum-drinkers', al heb ik er daar ook een paar van gespot maar sterke mannen, vrouwen, jongens en meisjes die mij kunnen gaan helpen. Ik ben trouwens - naam van verteller - ook een klimaat-piraat. Jarenlang heb ik op verschillende zeeën gevaren. Als klein - meisje/jongen - mocht ik met mijn opa mee. Mijn opa was een échte zee-liefhebber en had een prachtig schip. Géén storm te zwaar, géén golf te hoog en géén haai te groot. Hij hield van álle dieren en van de oceaan. Hij leerde mij te houden van de natuur en alles wat moeder aarde ons biedt. Hij leerde mij onder andere dat de maan zorgt voor eb en vloed en dat 94% van ál het leven op aarde, leeft in de oceaan. Cool is dat hé! Maar sinds de afgelopen jaren vonden we steeds meer zieke zeedieren. Dieren met netten om hun keel en zieke dieren door plastic in hun maag. Soms kwamen ze zelfs naar ons schip gezwommen om hulp te vragen. Maar ook de stormen werden steeds heftiger waardoor zelfs mijn opa voor het eerst écht alle zeilen bij moest zetten. Ook de visvangst werd minder. Minder vissen dus minder eten voor ons op zee. En meeuwen... Geloof me, niet aan beginnen. Zodoende besloten mijn opa en ik het afval te volgen om te kijken waar het vandaan kwam. Het spoor van afval leidde ons terug aan land. En toen we onze eerste voet, na jaren weer aan land zette, schrokken we ons een piraten-hoedje [piratenhoed op en af zetten]. Alle 'zeilen nog aan toe'. Grote fabrieken, saaie grijze gebouwen, afval op straat en in de bosjes, 'stoep-voortuintjes' en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb ze overigens hier in - naam van dorp/stad - ook al gespot, die stoepvoortuintjes. [extra; eventueel een actuele toevoeging uit dorp/stad]

Waar is het groen vroeg ik me af? En hoe moeten de bijen nu voor de bestuiving van bloemen en planten zorgen? Waar kunnen de vogels in de zomer een plekje in de schaduw vinden? En waar kunnen ze in de lente hun nestjes maken? Waar kunnen rupsen hun voedsel halen en vlinders hun eitjes leggen? En waar... Naja, zo kan ik helaas nog wel even doorgaan.

- TOEKOMST - 1min17

[Verteller zit op een kruk/stoel en poetst zijn knijper of verrekijker.]

- OPTIE 1; drie kinderen komen tijdens het lied om de beurt naar de Klimaat Piraat gelopen, spreken een van de drie solo-zinnen en blijven of bij de piraat staan/zitten en zingen eventueel mee of gaan weer af.
- OPTIE 2; drie orkestleden staan op en spreken de solo-zinnen.

De solo zinnen:

Zin 1: "Ho, ho, niet iedereen!"

Zin 2: "Wij zijn er ook nog!"

Zin 3: "En wij gaan daar nu met zijn allen wat aan doen!"

We geven niet op! De jeugd heeft de toekomst en mijn opa en ik hebben een plan en zien kansen! Mijn opa en ik gaan namelijk samen met onze piraat-vrienden over heel de wereld weer aan land om een grote groep van klimaat-piraten te vormen. Ook zijn er nog klimaat-piraten op zee die vervuilers aanpakken en een oogje in het zijl houden m.b.t. de visvangst en de illegale jacht op walvissen bijvoorbeeld. Maar er zijn al meer potentiële klimaat-piraten hier! Die heb ik hier in - naam van stad/dorp - gevonden. Deze kinderen zijn al bijna geslaagd voor de 'KPP', de 'Klimaat-Piraat-Proef'.

- OPTIE 1; Net zoals deze drie kanjers. Kom, we gaan de rest er ook bijhalen!
- OPTIE 2; Ik zal ze erbij halen!

- KLIMAAT PIRAAT - 1min50

[De verteller gaat af, vervolgens komen alle kinderen achter de verteller aan weer terug het podium opgelopen.]

## DEEL 2

Schip Ahoy Piraatjes! Fijn dat jullie er zijn! Dit geeft hoop! Want de hoop zakte toch wel in mijn laarzen de afgelopen tijd. Want *'mijn verrekijker nog aan toe'* wat een troep ligt er op straat. En dan heb ik het nog niet gehad over die witte en soms roze plakkerige rondjes op stoeptegels. Ondertussen ben ik op de hoogte dat dat kauwgom is. Iets wat zó lang blijft plakken op de stoep en zelfs aan mijn laarzen, dat stop je toch niet in je mond? Wij noemen dat op zee gewoon lijm...? Trouwens, had ik ook al verteld over mijn 'supermarkten-frustratie'? Alle *'zeilen nog aan toe'*, die verpakkingen... 1 plastic zakje voor 1 paprika. Ik dacht dat ik zeeziek werd toen ik dat zag maar nee hoor na een paar keer knippen met mijn ogen besepte ik me dat het gewoon echt was...

Al die zakken; plasticzakken, boterhamzakken, groentezakken, patatzakken, snoepzakken, chipszakken. Waarom is dat nodig en waarom gooien mensen dat op straat? Dat moet toch in vuilniszakken? En anders hou je die plasticzakken, boterhamzakken, groentezakken, patatzakken, snoepzakken of chipszakken toch gewoon even vast. Of je stopt ze in je kledingzakken zoals je rechterzakken, linkerzakken, broekzakken, kontzakken, jaszakken, binnenzakken, heupzakken. Jullie hebben kleren met zóveel zakken. Ik wil ook wel zo'n broek met van die zakken aan de zijkant...

[*Eventueel optionele extra tekst: Of, trouwens, je hebt tegenwoordig ook, hoe heet dat nou, ik hoorde dat laatst... Ohja, collectezakken. Daar kan het natuurlijk ook in. Of... Mmm... Nee... Misschien toch maar niet in collectezakken.*]

Naja, zie maar in wat voor zakken je het opruimt als het maar NIET op straat of in de zee is!

- NAAR DE BLIKSEM - 1min25

- PLASTIC SOEP - 1min20

[*Intro: verteller neemt slok van zijn rum flesje - zet net op tijd in.*]

## DEEL 3

Ik heb het met eigen ogen gezien, die plastic soep. Het is echt héle linke soep. Hier op aarde heb je het niet door maar zonder een schone zee hebben we straks ook geen gezonde aarde en lucht meer. En óók geen lekker harinkje op vrijdag bij de markt. Dit [*wijst naar flesje*] is trouwens ook ontzettend goed voor het klimaat. Kan het echt iedereen aanraden. Ook goed tegen hittestress trouwens.

Ik was van de zomer al aan land en hier in Nederland is het nooit goed. Alle *'zeilen nog aan toe'*. Nederlanders hebben altijd wat te zeggen over het weer. Wat een lekker weertje hé! Lekker van het zonnetje genieten hé, nu het kan. Wat een bloedhitte, niet te doen. Geen briesje te bekennen. Nou die regen, ben er wel klaar mee. Eindelijk weer eens sneeuw. Nou die sneeuw mag ondertussen wel ophouden, ik was er na 1 dag al wel weer klaar mee... Het zou toch wel heel leuk zijn, een witte kerst. Zouden we deze winter nog kunnen schaatsen? Al dat ijs... Levens-gevaarlijk. Ik wilde eindelijk weer eens gaan joggen maar mijn telefoon geeft aan dat het gaat regenen, zo vervelend en jammer, ik ga denk ik maar niet. Te koud, te nat, te 'werm', te droog, te vochtig, te veel wind, te weinig wind, te bewolkt, te benauwd. Het weer, jullie vinden er zoveel van en hebben zóveel stress om het weer. De enige stress die ik heb is de stress om de zee en de aarde.

Want het weer hier aan land is nog niks vergeleken met wat wij op zee meemaken. Wij hebben daar geen buienradar. Geen paraplu's. Geen 'aan-schip-bezorg-service'. Er moet gewoon gewerkt worden ook tijdens de storm én op het dek midden in de storm. Maar als het te droog is en de wateren komen droog te liggen... Dan hebben we wel een probleem want ja, een schip is gemaakt om te varen en alle water- en zeedieren, ja je gelooft het niet, hebben water nodig. Maar ook alle dieren aan land, anders hebben zij niks om te drinken. En wij ook niet! Daar krijg ik pas hittestress van.

- HITTESTRESS - 1min37

[*Intro: Verteller heeft het benauwd en wappert met zijn hoed en vraagt d.m.v. gebaren of kinderen, publiek of de dirigent even kunnen wapperen met zijn hoed of pakt bladmuziek van een van de muzikanten of dirigent om te wapperen maar beseft vervolgens dat dat niet zo handig is voor de muzikant/dirigent.*]

Die extreme droogte is zorgelijk maar die enorme regenbuien zijn net zo zorgelijk en worden ook steeds heftiger. Als je dan allemaal van die stoepvoortuintjes hebt... Tja, dan vraag je om problemen want het water kan niet weg.